

## 14. Mazhar Bilgin

### Sofya Din Hizmetleri müşaviri

Ben 1970'den beri Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında görev yapmaktayım. Tayyar Altıkulaç'ın yazmaya karar verdiği hatıratı vesilesiyle bir döneme ışık tutmak üzere birkaç satır yazma fırsatı bulduğum için kendisine müteşekkirim.

Başta ifade edeyim ki Altıkulaç döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin üniter yapısı içinde olması gereken değere kavuşmuş ve olması gereken onurlu yere gelmiştir. Aslında bu sadece benim değil, o dönemi yaşayan birçok arkadaşımın ortak görüşüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu dönemde siyasî baskıların hemen hiç yaşanmadığı, personel seçimi ve personel hareketlerinde dış etkilerden kurtarıldığı bir dönem olmuştur.

Tayyar Altıkulaç bunu temin edebilmek için bir milletvekilinin silâhlı tehdidine de mâruz kalmış, bu olay basında geniş yankı bulmuştur. Bir milletvekili dostum (rahmetli Zeki Adıyaman) bir gün bana aynen şöyle demişti: “Yahu Mazhar, bu Altıkulaç nasıl bir adammış, milletvekili falan dinlemiyor, yahu bir iş için gittik, gittiğimize pişman olduk.”

Tayyar Altıkulaç'ın birçok toplantıda söylediği “Arkadaşlar bizim sarığımız bembeyazdır, asla leke götürmez”, “Bize dışarıdan baskı yaptırmayın, her konuda bizzat kendiniz bize gelerek isteklerinizi açıkça söyleyin, aracı koyarsanız itibar kaybedersiniz” mealindeki sözleri hâfızalarımızda tazeliğini korumaktadır.

Tayyar Altıkulaç, kendi doğruları olan ve o doğrularında ısrarlı, ilkeli bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı o dönemde çok sert ve disiplinli olarak bilinirdi. Ben yakın çevresinin onu böyle tanıttığı kanaatindeyim. Hatta merkezdeki bazı personelin T. Altıkulaç'ın bu imajını kendi yanlışlarına alet ettikleri de söylenir.

Ben 1987 yılında Hakkâri müftüsü iken personel için bir lojman almayı planlamıştım. Bunun için 20.000 TL ödenek gerekiyordu. Ancak Diyanet'ten 16.000 TL ayrılmıştı. 4000 TL farkı istemek için İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı Kadir Albayrak'ı telefonla aradım. Kadir Bey, “Fazla ödeneğimiz yok, bu parayı gönderemeyiz” dedi. Ben kendisine “O zaman ben sn. başkan ile görüşeyim, bir de ondan isteyeyim” dedim. Kadir Bey aynen, “Tayyar Bey'i arama, sana kızabilir, azar işitebilirsin” diye cevap verdi.

Ben de kendisine, “O beni Hakkâri'ye gönderirken itiraz etmeden kabul ettiğime göre, benim bu isteğime hayır diyeceğini tahmin etmiyorum. Sen tekrar görüşmeyeceksen, bırak ben görüşeceğim” dedim. Kadir Bey hiç tahmin etmediği bu tavrım üzerine, “Aman sen arama, ben tekrar görüşeyim” dedi. Ben de, “Benim bu söylediklerimi aynen aktarabilirsin” dedim. İki saat sonra Kadir Bey beni telefonla arayarak, “Tamam ben görüştüm, Tayyar Bey, ‘O haklıdır’ dedi, parayı 16.000.- TL değil, 20.000 TL olarak gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.

Aslında Tayyar Bey'in disiplinli ve sert mizaçlı olduğu doğru da, sertliği onun ilkelerine ve prensiplerine çok bağlı olmasından kaynaklanıyordu. 1983 yılı Kilis müftülüğüm sırasında, “Hacı Cümbüş Camii”nin açılışını yapmak üzere Gaziantep valisi, sıkıyönetim komutanı ve il müftüsü ile birlikte Kilis'e gelmişlerdi. Açılış programı başladıktan sonra protokolde beni yanına çağırdı ve davetiye üzerinde programı göstererek, “Bu programı değiştir, kaymakamlık ziyaretini namazdan önceye, açılış kurdelesini ve camiye girişi sonraya al!” dedi.

Ben de ‘‘Hocam olmaz, ben ilân ettiđim programı deđiřtirememe’’ dedim. Herhalde o byle bir cevabı beklemiyordu ki, bana dođru iyice eđilerek ve gzleriyle sađı solu iřaret ederek, ‘‘Peki, abdesti olmayanları ne yapacaksın? Onun iin kaymakamlık ziyaretini araya koy, abdesti olmayanları zor durumda bırakma, onlara bu fırsatı tanı!’’ deyince ben derhal anladım ve ‘‘Bařıstne hocam’’ dedim. Fotođrafı, bu bana dođru eđilme anını yle bir yakalamıř ki ikimiz de birbirimize dik dik bakıyor, parmađımızla birbirimizi iřaret ediyoruz.

Yine aynı programda cami ierisinde namazdan nce ben başkanımızın yanına yaklařtım, ‘‘Hocam! Sizden Kur’an tilâvetinde bulunmanızı bekliyoruz’’ dedim. Bana dnerek bođazını iřaret etti ve ‘‘Okuyamam’’ dedi. Ben tekrar, ‘‘Ama hocam ben sizin adınıza Kilisliler’e sz verdim’’ diye ısrar edince kafasını salladı ve Hucurât sresini okumaya bařladı. Sonunda da adımı sordu. ok sert ve baskıcı gibi tanınan Altıkula, adını dahi bilmediđi bir ile mftsne karřı byle davranacak kadar da hoř grl ve karřı fikirlere aık biriydi.

Yine 1987 yılında Hakkâri’ye gelmiřti. Dnřnde kendisine iki  kilo kadar kara kovan balı hediye etmek istedim. O da ısrarla parasını vermek istedi. Diyanet İřleri başkanına hediye edeceđim  kilo balın parasını almak olacak řey deđildi. Kendisi de bir il mftsnden hediye almayı uygun grmemiřti. Van Havaalanı’nda uađa bineceđi sırada, yine balın parasını vermek istedi, ben de almamakta direndim. Sonunda o prensibini bozmadı. Ben de para almayı uygun bulmadım. Bunun zerine o balı almadı ben de parayı almadım ve ylece vedalařtık.<sup>1</sup> Daha sonra hocanın bu tutumunu, muhtemel istismarlara karřı bir nlem olarak deđerlendirdim ve hak verdim. Onun uzun yıllar bu konularda řaibesiz bir hayat srmesinin sebebi bu titiz davranıřlarıdır diye dřnyorum.

Altıkula ncesi dnemlerde Trk hacılarının Mekke, Medine sokaklarında, otoparklarda, arabaların iinde, her trl imkânlardan mahrum kaldıklarını hatta abdest ihtiyalarını bile rastgele evlerin kapısını alarak giderdiklerini, Medine garajında on binlerce Trk hacısının kadın erkek karıřık vaziyette aıkta yattığını, kayıp, cenaze ve hastaların sahipsiz kaldığını, Trk hacılarının dinî hassasiyeti olmayan, btn dřncesi hacının sırtından para kazanmak olan kimselerin elinde nasıl periřan duruma dřtklerini bilen ve gren biri olarak, diyebilirim ki, hac organizasyonunun Diyanet İřleri Bařkanlıđı eliyle yapılması Tayyar Altıkula dneminin en ok takdire řayan hizmetlerinden biridir.

Yine hac ile ilgili olarak Mina’da ok olumsuz řartlarda ve byk bir kısmı heder edilerek, İřlâm adına utan duyduđumuz kurban kesim ibadetinin, İřlâm Kalkınma Bankası organizasyonunda ve modern tesislerde ifa edilmesi, bu etlerin modern řartlarda dnyanın fakir lkelerine gnderilmesi konusunda Altıkula’ın byk abaları olduđunu ve hatta onun ısrarlı abaları sonucunda bařarıldığını syleyebilirim.

Tayyar Altıkula’ın, Trkiye’de ve dnyada ramazan ve kurban gnlerinin tespiti konusundaki tartıřmalara son vermek ve İřlâm lkelerinin aynı gnde bayram yapmalarını sađlamak zere R’yet-i Hilâl Konferansı dzenlemesi ve btn mftlklere hilâlin gzetlenmesi konusunda tâlimat vermesi, onun nemli hizmetlerinden biridir. Bu konudaki tartıřmaların en ok yođun olduđu yerlerden birisi olan Kilis mftlđm sırasında Kilisliler’le

---

<sup>1</sup> Bu gibi durumlarda nasıl hareket edeceđimi hâlâ kestirmekte tereddt yařarım. Mazhar Bey benim hi hatırlamadığım bu olayın kendisini zdđn sylemiyor ama zldđnden de hi řphem yok. Ge de olsa kendisinden zr diliyorum. Hediyeleřmek snnet olmakla birlikte konunun bu tr âmir-memur iliřkileri boyutuna olumlu veya olumsuz, kesin bir yorum getirilerek ilgililere yol gsterilmesi gerekiyor diye dřnyorum. nk bu tr sıkıntılar her zaman yařanıyor (T.A.).

ayı gözetlemeye çıkmış ve “Şayet hilâli görürseniz ben ramazan veya bayramı ilân edeceğim” demiştim. Bir ilçe müftüleri toplantısında Tayyar bey’e, “Sayın hocam! Ben Kilisliler’e, ‘Eğer ayı önceden görürsek bayram ilân edeceğim’ diye sizin adınıza söz verdim, ne dersiniz?” dediğimde o, “Sözünde dur ve hilâli görürseniz benim adıma bayram ilân edin!” diyerek hem aldığı kararın, hem de personelinin arkasında duracağını göstermiştir.

Tayyar Altıkulaç taşra teşkilâtının sorunlarını yakından takip eder ve her soruna müdahale ederdi. Ben 1980 yılında Denizli Güney ilçesi müftüsü iken 12 Eylül askerî darbesi olmuştu. Bu sırada kaymakam bir yerlere mesaj vermek için bana camide, “Atatürk’ün ruhu için mevlit okutalım” diye baskı yapmış, ben de, “zamanlamanın uygun olmadığını, bunun çeşitli şekillerde istismar edilebileceğini ve bunun için uygun bir zamanın beklenmesinin doğru olacağını” söyledim. Kaymakam fazla ısrar edince de, böyle bir hizmetin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teamülleri arasında bulunmadığını hatırlatarak konuyu Diyanet’e sormam gerektiğini belirttim. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir yazı göndererek kaymakamın isteği konusunda görüş istedim. Çok kısa zamanda Tayyar Altıkulaç imzasıyla, “Bazı müftülüklerin başkanlıktan söz konusu mevlit programları hakkında görüş istedikleri belirtilmiş, bu konu üzerinde çalışmaların devam ettiğinden bahisle zamanı gelince bütün müftülüklere gerekli açıklamanın yapılacağı, bu sebeple müftülüklerin başkanlıktan habersiz herhangi bir organize bulunmamaları” mealinde bir yazı geldi. Böylece bütün müftülükler istismara vesile olabilecek olaylardan kurtarılmış oldu.

Tayyar Altıkulaç’ın destekleriyle kurulan ve onun döneminde fevkalâde büyüyüp gelişen Türkiye Diyanet Vakfı bu dönemin en hayırlı hizmetlerinden biridir. Zira bu vakıf, kurulduğu gün birçoğumuzun hayalini zorlayacak büyüklükte dinî ve hayrî hizmetlere vesile olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı’na maddî destek sağlamanın yanında yurt içinde ve yurt dışında, özellikle Türk cumhuriyetleriyle Türk ve müslüman akraba topluluklarında tarihe kayıt düşecek çapta hizmetlere vesile olmuştur.

Tayyar Altıkulaç’ın kurulmasına öncülük ettiği İslâm Araştırmalar Merkezi (İSAM) ve bu merkezde hazırlanan *İslâm Ansiklopedisi* de, yine kaydetmeden geçemeyeceğimiz ve bütün bilim dünyasının gıpta ettiği bir hizmettir.