

19. Mustafa Sinanođlu

Hatay müftüsü

Diyabet İşleri teşkilâtına girdiđim 1973 yılından bugüne kadar altı Diyanet İşleri başkanı geldi. Allah hepsinden razı olsun.

Bunlardan Dr. Tayyar Altıkulaç ile benim hiçbir tanışıklığım olmadı.¹ Onu hep uzaktan izledim. Zaman zaman onu tenkit de ettim. Fakat bu teşkilâta hizmet yıllarım ilerledikçe ve görev unvanımız yükseldikçe onun ne büyük işler yaptığını, bu işe ne kadar gönül verdiđini daha iyi anladım.

Diyebilirim ki bugüne kadar gelmiş geçmiş Diyanet İşleri başkanları içinde bu teşkilâta onun kadar itibar ve disiplin kazandıran; teşkilât mensuplarının özlük hakları, kadro konuları, yurt dışı hizmetleri, İmam-Hatip liseleri ve vakıf hizmetleri alanlarında onun kadar hizmet veren ikinci bir isim gösterilemez.

Bu intibalarımı, otuz altı yıllık hizmetimin son yirmi yılını il müftüsü olarak geçiren bir kişi olarak söylüyorum.

Altıkulaç hocamıza bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk dilerken, bu unutulmaz hizmetlerine karşılık yüce mevlâm kendisine cennetini ihsan eylemesini niyaz ediyorum.

¹ Ben de Mustafa Sinanođlu ile herhangi bir yerde karşılaştığımı hatırlamıyorum. Ama arkadaşımız bu teşkilâta otuz altı yılını veren bir il müftüsü olarak naçiz şahsım hakkındaki değerlendirmelerini ve içinden gelenleri bu ifadelerle dile getirmiş. Ben e-posta ile gelen bu metne burada yer verip vermemeyi epeyce düşündüm ve bu konuda niçin tereddüt ettiđimi de kendisine bildirdim. Çünkü herhangi bir icraattan söz etmeden yapılan bu türlü değerlendirmeleri kimseden beklemediğim gibi böyle bir metnin benim hatıratımda yer almasının doğru olmayacağını değerlendirdim. Kendisine gönderdiğim cevabı e-postamda şunları yazdım: “Hatırat çalışmamla ilgili olarak gönderdiğim mektubuma gösterdiğiniz ilgi ve naçiz şahsım hakkında lâıyk olmadığım değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ancak sizin bu değerli görüşlerinize çalışmamda yer vermemin zorluđunu takdir edeceğinizi umuyorum. Çünkü bu tür değerlendirmeler sizin imzanızla neşredilen bir kitapta elbette yadırganmasa da, bana ait bir kitapta yayımlanması, değerlendirmeyi yapanın samimiyetine ve içten gelen düşüncelerine rağmen ‘dođrudan övgü’ anlamına geleceđi için pek hoş karşılanmaz. Bununla birlikte ben sizin bu değerli görüşlerinizin bu çalışmamda yer alıp alamayacağı hususunu konunun uzmanlarıyla ayrıca istişare edeceğim.” Bazı olay ve hizmetlerin anlatımı, dolaylı olarak övgü anlamına gelebilir. Bunda bir sakınca da görmem. Nitekim bazı arkadaşlarımızın yaptıkları da bu! Ama Sinanođlu kardeşimizin metni, çok samimi olduğundan şüphe etmesem de böyle deđil. Bununla birlikte benimle tanışıklığı olmadığını söyleyen ve benden herhangi bir beklentisi olmayan bu arkadaşımızın bu kısa değerlendirmesine burada yer vermeye, yaptığım istişareler sonunda karar verdim (T.A.).