

3. Ayşe Sucu

TDV Kadın Kolları müdiresi

Yıl 1983. Kur'an kursu öğrencilerine verilen eğitim semineri bitiminde yapılacak toplantıda kursiyerler adına aramızdan birinin konuşma yapması istendi ve bu görev bana verildi. Konuşma metnimi heyecanla nasıl hazırladığımı bugün gibi hatırlıyorum.

Hanımlar olarak taleplerimizin neler olabileceğini dikkate alarak konuşmamı hazırladım. Bana göre yapılması gereken ilk çalışma, başkanlık bünyesinde kadınlarımızı meslekî yönden uzmanlaştıracak uzun soluklu bir kursun açılmasıydı. Ben konuşmamda bu nokta üzerinde durdum. Konuşmamı dinleyen başkanımız Sayın Altıkulaç, daha sonra konuşmalarını yaparken söylediklerimin önemi üzerinde durdu ve yardımcılarına dönerek hemen ne gerekiyorsa yapılması tâlimatını verdi. Çok hızlı bir şekilde sınavlar yapıldı, ilk defa teşkilât içinde kadınlara yönelik uzun süreli bir çalışma başlatılmış oldu.

Sonraki süreçlerde, söz verildiği halde yapılan projelerin nasıl akim bırakıldığını ya da hiç dikkate alınmadığını gördükçe Altıkulaç hocamızın bu hızlı karar ve uygulamasının önemini daha iyi anladığımı belirtmeliyim. Yaklaşık bir yıl süren "ihtisas kursu"nun bütün meslekî hayatımızın kalitesini arttırdığını da söylemeliyim.

Yalnız burada, kendilerinin de izniyle zikretmek isterim ki pek çok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın seyrini değiştiren hocamdan, kadın personelle ilgili daha reformist atılımlar beklenebilirdi. Maalesef bu olmadı. Başkan yardımcılığı, daire başkanlığı, müfettiş vb. atamalarında bayanların dikkate alınmaması -ki, hâlâ yok- geleceğe yönelik politikalar açısından büyük eksiklik diye düşünüyorum.

Yıl 1996. Altıkulaç sonrası dönem. Diyanet çatısı altında büyük bir kadın çalışması yapmak tek hedefimdi. Kur'an kursu öğrenciliğim bana etkin, yetkin, kariyer sahibi hanımefendilerin katılacakları büyük çapta bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu her an hissettirmekteydi. Daire başkanlarımızla görüşmelerimden bir sonuç alamadım. Akay caddesinde bir vakıf bize yerlerini ve imkânlarını tahsis etti. Halka halka büyümekteydik. Bu çalışmaya kendi kurumumun sahip çıkması, hedef kitlemizi yakından ilgilendirmekteydi.

Dönemin başkanı M. Nuri Yılmaz ile defaatle görüşmelerimiz oldu. Nihayet bir gün, bana destek veren hanımefendilerle birlikte yaptığımız bir görüşme sırasında sayın başkan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Kervancı Bey'e telefon ederek bizi kendisine gönderdi. Yanına vardığımızda, Mehmet Bey'in yanında Tayyar Altıkulaç da vardı. Uzun uzun projemi konuştuk. Titizlikle beni dinlediklerini ve desteğinin bizimle olduğunu farkettim. Hemen, o gün kullanabileceğimiz birkaç yer gösterildi. İnanmakta güçlük çekiyordum ve bana tâlimat verildi: "Birlikte olduğun hukukçu hanımlarla bir tüzük taslağı yapın ve getirin!"

Hemen çalışmalara başladık. Mehmet Kervancı Bey'in büyük destek ve çabalarıyla birkaç ay içinde TDV Kadın Kolları'nı kurduk. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurucularından olan Tayyar Altıkulaç'ın, o çatı altında bugün on binleri aşmış üyesiyle Türkiye'nin en önemli kadın kuruluşları arasına giren, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi'nin kuruluşunda besmelesi olduğunu, burada şükranla ifade etmek isterim.